

Ter dankbare herinnering aan  
**Johannes Hendrikus Lienesch**  
weduwnaar van  
**Hermina Maria Ophuis,**

Vader is geboren te Losser op 21 november 1903 en is overleden te Bourke N.S.W. Australië op 15 maart 1987.

Na een Eucharistieviering op 24 maart in de St. Martinuskerk te Losser hebben wij hem te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Losser.

---

Vanuit zijn geloof handelend en voorzien van een groot vertrouwen, heeft hij geleefd.

Zijn positieve levensinstelling t.o.v. de mensen om hem heen, maakten dat wij hem graag bezochten.

Dat hij het fijn vond als we allen bij hem waren kon je van zijn gezicht aflezen. Dan straalde hij gewoon.

Hij kon alles op zo'n gezonde wijze relativeren. Wat vader zichzelf als taak opgelegd had, deed hij vol overgave.

Toen moeder ziek werd stond vader dan ook dag en nacht klaar om, soms met bovenmatige inspanning, moeder te verzorgen. Haar heengaan was een groot gemis voor hem, maar in de overtuiging dat hij alles voor haar gedaan had, kon hij er in berusten.

Op een moment dat wij het niet verwachtten is de dood gekomen.

Vader is nu voorgoed van ons weggegaan. Dat vinden wij jammer, maar meer dan de leegte en stilte die hij achterliet, is hij ons nabij in onze herinnering. Moge hij nu uitrusten van zijn welbesteed en lang leven, en samen met moeder, delen in Gods glorie.

Vader, opa, we zullen U niet vergeten.  
Bedankt voor alles.

De kinderen en kleinkinderen.