

Ter gedachtenis aan

HELENA WILHELMINA HENRICA LIER

Geboren op 10 januari 1889 te Eindhoven en aldaar plotseling overleden op 16 september 1969, nog voorzien van de genademiddelen van de H. Kerk. Zij werd begraven op het St. Catharinakerkhof te Eindhoven.

Tot op hoge ouderdom heeft de overledene een werkzaam leven geleid. Samen met haar dierbare zus heeft zij plichtsgetrouw jarenlang de tijdelijke belangen van anderen behartigd.

Maar met evenveel zorg behartigde zij haar geestelijke belangen. Zij leefde uit een diep christelijke overtuiging. Haar omgang met God en met Maria waren voor haar een behoefte. En van Gods lieve heiligen nam de H. Antonius van Padua een grote plaats in haar leven in. Zij kon zich niet herinneren dat deze heilige haar ooit in de steek heeft gelaten, ofschoon hij haar geduld wel eens op de proef stelde. Zij behoorde tot de wijze maagden uit de parabel van het Evangelie, die haar lamp altijd brandend heeft gehouden. En toen de Heer plotseling kwam, kwam Hij voor haar toch niet onverwacht. Haar plotseling heengaan was wel hard voor haar dierbare zus.

Troost u met wat de Heer zegt in de Schrift: „Ik ben geen God van doden, maar een God van levenden.