



Gedachtenis aan
HARRIE VAN LIEROP
echtgenoot van
WILMA VAN ERP

Hij werd te Eindhoven geboren op 22 januari 1937 en overleed aldaar op 14 maart 1976. Op 18 maart d.o.v. werd zijn lichaam te rusten gelegd op het parochiekerkhof van St. Trudo.

Moge hij rusten in vrede.

Met hart en ziel stond hij in het actieve leven van alle dag.

Hij gaf zich vol energie en goede wil aan zijn jonge gezin, aan zijn werk en zijn vele vrienden. Graag stond hij klaar om te helpen waar geholpen kon worden.

Graag verbond hij sportiviteit en vriendschap in zijn voetbalteam. Als jeugdleider van Brabantia begeleidde hij de jeugd met zorg en verantwoordelijkheidsbesef.

Maar zijn allereerste en allergrootste liefde en zorg gingen uit naar zijn jonge vrouw en hun zoon, Martijn. Zij mogen rekenen op zijn blijvende liefde over de grens van de dood heen: "Het zichtbare gaat voorbij; wat we niet zien, dat blijft."

Voor ons gevoel is zijn leven onvoltooid. Maar aan echt leven, aan echte liefde komt nooit een einde. Dat kan alleen uitlopen in God, die eeuwig leven is. Op Hem blijft onze hoop gericht.

Vaarwel.

God zij met u!

Voor de vele blijken van deelneming, ondervonden bij het overlijden en de begrafenis van mijn inniggeliefde man en mijn lieve zorgzame papa, betuigen wij U onze oprechte dank.

W.M.A. van Lierop - van Erp
Martijn

Eindhoven, maart 1976