



Bid voor de ziel van zaliger

Johannes Hendrikus van Lieshout

Weduwnaar van

Anna Jansen

geboren te Leende 30 augustus 1874 en overleden in het St. Josephziekenhuis te Eindhoven, 19 juni 1957.

Tevreden en gelukkig heeft hij geleefd en een hoge ouderdom bereikt. Het goede van het leven heeft hij weten te waarderen, terwijl hij ook God dankbaar was voor zijn sterke lichaamskrachten, waardoor hij in blijheid de jaren van zijn ouderdom kon doorbrengen zonder anderen tot last te willen zijn.

Vurig had hij nog gehoopt van zijn ziekte te genezen, want het leven was hem lief. Van krachten uitgeput is hij gestorven, na een arbeidzaam leven; eenvoudig en ongeveinsd in zijn geloof en godsdienst.

„Hij heeft de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof bewaard. Van nu af ligt voor hem de kroon der gerechtigheid gereed.”

(2 Tim, 4.)

Dierbare kinderen, hebt dank voor uw goede zorgen, die gij getoond hebt, speciaal ook tijdens mijn ziekte. Blijft God voor ogen houden en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Maria Middelaes bid voor hem!