

In de gebeden der gelovigen wordt aanbevolen  
de ziel van zaliger

**THEODORUS ADRIANUS VAN LIESHOUT**

echtgenoot van

**GERDINA JOHANNA VAN HOEY**

eerder van

**EGIDIA CECILIA FRANSEN**

geboren te Mierlo 9 juli 1897 en onverwacht  
overleden te Eindhoven 29 november 1963, nog  
voorzien van het H. Oliesel en begraven op het  
R.K. Kerkhof te Orthen 3 december d.a.v.

†

Het was een welbesteed leven, het leven van een  
blijde christen, die dankbaar genieten kon van  
hetgeen God hem bood, een ernstig en arbeid-  
zaam leven, als zakenman en beheerder van een  
groot bedrijf; een bezorgd leven, als hoofd en  
vader van een groot gezin.

Aan dit leven is plotseling een einde gekomen.  
Het korte fochtje werd een eeuwige reis, het  
vriendelijk knikje bleek een laatste groet.

Hoe hard dit scheiden valt, onze grote troost is  
het geloof en het vertrouwen, dat hij een beter  
leven is ingegaan, waar God zelf zijn loon zal  
zijn.

En dankbaar, dat het ons gegeven was hem tot  
echtgenoot, vader, grootvader en vriend te heb-  
ben, buigen wij voor Gods wil ons hoofd.

Heer geef hem de eeuwige rust en het eeuwige  
Licht verlichte hem.