



Geheel onverwacht
ging in de vrede van Christus van ons heen
mijn lieve man, onze lieve papa en opa

Dirk Lieverse

echtgenoot van TRUUS TER BRAAK
op de leeftijd van 64 jaar.

Lieve Dirk, niemand kan en zal ooit beseffen
wat jij voor me betekende.
Wat zal ik je missen.
Jouw leven was het mijne.

Haastig, veel te vlug, ging je van ons heen.
Geen tijd kregen we om afscheid van je te nemen.
Na alle fijne, goede dingen,
die we met elkaar mochten beleven,
overvalt ons dit zo.
Maar wij geloven en hopen dat God je thuisbrengt.
Dat houden we vast,
dat geeft ons kracht,
en daarom willen wij Hem ook danken
voor alles wat je voor ons was.

Dit afscheid doet pijn,
maar is het juist niet goed
dat wij kunnen zeggen:
wij missen je zo?
Jij zult voortleven bij ons
als iemand die, gesloten als je was,
zo'n open hart had voor iedereen.

Moge jij, na al je rusteloosheid,
nu rusten in vrede.

Het deed ons allen goed
dat u er was.
Hartelijk dank!

Truus en kinderen.