



Bid voor de Ziel van Zaliger

Johannes Limbeek,

geboren te De Lutte 2 Augustus 1826, over-
leden 22 September 1911.

Dit is onze room, de getuigenis van ons
geweten, dat wij in de eenvoudigheid des
harten en in de oprechtheid Gods in deze
wereld verkeerd hebbe . 2 Cor. I : 12.

Zalig de mensch, wiens hoop de naam des
Heeren is en die niet heeft omgezien naar
de ijdelheid. Ps. XXIX : 5.

Heer! ik heb den luister van uw huis be-
mind en de woonplaats uwer heerlijkheid.
Ps. XXV : 8.

Wij hebben hem liefgehad, vergeten hem
niet tot dat wij hem door onze gebeden ge-
bracht hebben in het huis des Heeren.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl.)

ONZE VADER. — WEES GEGROET.

Dat hij ruste in vrede.

J. Grote Punt, koster, De Lutte.