

Na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken dat hij op een bijzondere manier heeft ervaren is hij rustig van ons heengegaan in de morgen van 11 december 1999. Wij hebben afscheid van hem genomen op woensdag 15 december tijdens de Eucharistieviering in de kerk van St. Jan de Doper, waarna zijn lichaam ter ruste is gelegd op het parochieel kerkhof te Keijsburg.

Zoals de Engelen in de Kersttijd zongen: "Vrede op aarde aan de mensen van goede wil", zo hopen wij dat hij die vrede voor eeuwig mag hebben gevonden bij de Heer. Paul was een mens van goede wil.

Voor uw belangstelling zeggen wij u onze hartelijke dank.

Luci, Marloes en Erik





Dankbare herinnering aan

Paul Limbeek

Paul werd geboren op zondag 8 juli 1962 te Keijenburg als oudste zoon van Bernard en Truus Limbeek. Daar, aan de Hengelosestraat mocht hij samen met zijn ouders en beide broers van een blijde, onbezorgde jeugd genieten. Na de middelbare school ging hij in Bolsward levensmiddelen technologie studeren. Na dit te hebben voltooid kon hij aan de slag bij Johma in Losser en later bij I.M.D. in Ede.

Op 29 augustus 1986 trouwde hij met Luci Nijenhuis. Twee kinderen werden geboren waar ze samen heel gelukkig mee waren. Een veelbelovende toekomst lag in het verschiet. Hoe jammer dat acht jaar geleden de eerste symptomen van zijn ziekte zich voordeden, maar hij zat nooit bij de pakken neer. Met een enorm doorzettingsvermogen onderging hij veel behandelingen. Zijn optimisme deed ieder versteld staan. Als het weer even ging was hij weer op het werk te vinden en bij zwemmen en fitness.

Een driedaagse werkweek gaf hem nu de ruimte om zich voor verschillende soorten sociaal werk in te zetten. Hij behield zijn interesse voor het werk en was druk met zijn studie.

Belangrijk vond hij ook zich veel bezig te houden met Marloes en Erik. Dankbaar was hij voor de jaren dat hij ze mocht zien opgroeien en hij ze met vaderlijke zorg kon omgeven. Paul haalde uit het leven wat er in zat; hij wist te genieten van de natuur, van een wandeling en een fietstocht door het bos.

Naast een grote betrokkenheid bij het eigen gezin had hij steeds veel belangstelling voor een ander. Dit maakte dat hij veel bezoek kreeg; iedereen bleef komen, iets wat hem erg goed deed. Tijdens deze moeilijke periode was Luci steeds zijn "rots in de branding", de sterke vrouw waarop hij zich kon verlaten. Zij heeft haar belofte van trouw in goede en in kwade dagen meer dan waar gemaakt.

Een hoogtepunt was zes weken geleden nog de reis naar Lourdes samen met zijn familie. Hij heeft hiervan genoten. Zoals hij in een reisverslag zelf schreef: "We kunnen niet op de top van de berg blijven leven, wij moeten weer terug naar het dal."