



Ter dankbare herinnering aan

**HENDERIKUS VAN LIMBEEK**

*echtgenoot van*

**JOHANNA HUITINK**

Hij werd geboren 10 december 1914 te Lonneker. Op 19 juni 1982 overleed hij te Enschede. — De uitvaart vond plaats op woensdag 23 juni.

Henk was een man die met een open hart naar de wereld keek. Het leven boeide hem. — Met zijn medemensen voelde hij zich sterk verbonden.

In liefde en vriendschap heeft hij steeds geprobeerd dáár hulp te bieden waar het mogelijk was.

Met zijn vrouw Jo is hij 38 jaar gelukkig getrouwd geweest. — In hun zorg voor elkaar - en lange tijd voor haar moeder en zijn vader - hebben zij samen lief en leed gedeeld.

In het sociale leven was hij jarenlang actief voor de begrafenisvereniging „St. Barbara” en de bouwvereniging „Ons Huis”. Tijdens al die bestuursjaren heeft men hem gekend als een man die met een warm hart zijn zorg en inzet toonde.

Gedurende de laatste periode van z'n werken bij de Openbare Nutsbedrijven moest hij echter aanvaarden dat zijn krachten afnamen. Geduldig en moedig heeft hij dat gedragen. Daarbij was hij dankbaar voor de hulp die hij van collega's bij het werk ontving.

Het geloof is voor hem 'n grote steun geweest in het leven.

Van Henk mogen we met recht zeggen dat hij probeerde het eerste gebod, gelijk te laten zijn aan het tweede: God beminnen en de naaste liefhebben als jezelf.

Mag God hem belonen voor de liefde en vriendschap, welke hij tijdens zijn leven aan ons gegeven heeft.

---

Voor Uw medeleven na het overlijden van mijn man, ben ik U zeer dankbaar.

Mevrouw van Limbeek