

†

Ter nagedachtenis aan

Geertruida Maria ter Linde

die geboren werd op 8 oktober 1914 te Losser.

Haar kerkelijk huwelijk sloot zij op 4 november 1953 met

Gerardus Johannes Nijland.

Zij stierf plotseling op 15 januari 1988. We hebben haar op 18 januari, na een Eucharistieviering in de Maria Geboortekerk, naar haar laatste rustplaats begeleid op het R.K. kerkhof te Losser.

Nu wij zo plotseling afscheid moeten nemen van moeder, zijn we bedroefd. We zullen haar blijven herinneren als een goede, zorgzame vrouw, moeder en oma. Ze heeft haar hele leven hard gewerkt. En tot het laatste toe was ze altijd druk bezig. Ze handwerkte veel, ze breide graag voor haar kleinkinderen. Ze heeft heel wat ziektes meegemaakt en de laatste tijd was ze erg benauwd. Maar ze klaagde nooit, ze droeg haar lijden in stilte.

Als een diepgelovige vrouw heeft ze haar leven geleid, samen met haar man, samen ook met Jan en Anita en de kleinkinderen. Zij waren haar zeer dierbaar.

Bidden wij dat God haar nu opneemt in Zijn Rijk van liefde en vrede.

Dat zij in ons mag blijven voortleven. Haar liefde zullen wij niet vergeten.

Heer, geef haar de eeuwige rust!

Voor uw medeleven en belangstelling, betoond na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma, betuigen wij u onze oprechte dank.

G. J. Nijland
Jan en Anita
Kleinkinderen.