



Wilt in uw gebeden gedenken  
**GEZINA JOHANNA TER LINDE**

die geboren is 31 december 1900 te Losser,  
36 jaar lang zeer gelukkig gehuwd was met

**JOHANNES GERARDUS PELSTER**

en die, voorzien van het Sacrament der zieken,  
haar ziel aan God teruggaf op 28 oktober 1966  
in haar woning te Deurningen. Haar stoffelijke  
resten werden begraven in het familiegraf op het  
kerkhof te Deurningen op 31 oktober d.a.v.

---

Goede Vader in de hemel, wij zijn U dankbaar,  
dat Gij ons zo'n echtgenote en moeder geschonken  
hebt. En al hadden wij de hoop, dat zij nog veel  
langer bij ons zou blijven, wij zijn dankbaar en  
tevreden, dat we haar zoveel jaren hebben mogen  
bezitten en van haar aanwezigheid hebben mogen  
genieten.

Zij heeft door haar zorgzaamheid veel betekend,  
haar zes kinderen een degelijke, deugdelijke en  
godsdienstige opvoeding gegeven, zodat in haar  
gezin priesterroepingen konden ontluiken en ge-  
dijen. Vooral voor haar priesterzonen had zij grote  
zorg.

Rustig, altijd met het hoofd er bij en onvermoeid,  
leidde zij het bedrijf mee, maar vergat bij de be-  
slommingen haar rozenkrans en andere gebeden  
nooit.

Moeder, wij blijven uw werk aan ons voortzetten:  
wij zullen de goede eigenschappen, die wij van u  
geërfd hebben en van u hebben geleerd, blijven  
koesteren.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust, die ze echt  
verdiend heeft.