



Gedenk in Uwe godvruchtige gebeden de
Ziel van Zaliger

HENDRIKUS TER LINDE

Weduwnaar van
HERMINA BEERNINK

geboren te Denekamp 26 Febr. 1855, voorzien
van de H. H. Sacramenten der stervenden
overleden te Losser 12 Oct. 1947 en 15 Oct.
d.a.v. begraven op het R.K. Kerkhof aldaar.

Een kroon van jaren sierde zijn ouderdom.
Hij behoefde de dood niet te vrezen, hij was
berekend en kan nu met de Apostel zeggen ;
„Ik heb de goede strijd gestreden, mijn loop-
baan voltrokken, het geloof behouden, thans
is mij de kroon der gerechtigheid toegelegd”.
2 Tim. IV : 7, 8.

Zalig is de man, wiens hoop de Naam des
Heren is en die niet heeft omgezien naar de
tijdelheden en valse dwaasheden.

Mijne dierbaren, er zal droefenis zijn om
mijn heengaan. Door de band van het geloof
zijn wij echter verbonden. Het geloof geeft
ons de hoop, dat wij eenmaal elkander weder
zullen zien. Dient God getrouw en vergeet
mij niet in uw gebeden.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

ONZE VADER — WEES GEGROET.

F. J. ter Schure, R.K. Koster, Losser.