

Ter gedachtenis aan

## **Johannes Bernardus ter Linde**

echtgenoot van Franziska Wigger.

Hij werd geboren te Losser 11 november 1905. Voorzien met het H. Sacrament der zieken, overleed hij te Losser 17 november 1981. Op het R.K. kerkhof aldaar werd hij ter ruste gelegd 21 november 1981.

Almachtige God en Vader, wij danken U voor het leven van onze echtgenoot, broer en zwager. Wij danken U voor het goede dat U in zijn leven hebt bewerkt. Hij was een trouwe, meelevende echtgenoot; ook had hij een open hart voor zijn familie en vrienden. Hij had plezier in zijn werk op het land en tussen zijn vee; hij leefde graag in de natuur en had grote bewondering voor Uw schepping, de natuur.

Hem ging ter harte het welzijn van zijn geboorteplaats en hij zette zich in voor de bouw van een nieuwe kerk en de opbouw van een nieuwe parochie. Het deed hem pijn, dat hij van zijn vertrouwde geboortegrond moest vertrekken; heimwee naar die plek beroerde hem juist het sterkst in zijn laatste levensdagen. Maar ook in zijn nieuwe omgeving was hij een trouwe, behulpzame

buur, hij was gewaardeerd om zijn gastvrijheid en zijn medeleven.

Vaak door ziekte overvallen, heeft hij geleefd met de dood voor ogen; dat maakte hem tot een mens die het betrekkelijke van het aardse duidelijk zag en tot een mens, die leefde met groot vertrouwen op U, onze God en Vader die elk mens nabij blijft ook in en na de dood. Dit vertrouwen heeft hem grote kracht gegeven, toen hij werkelijk afscheid moest nemen van ons, zijn vrouw, familie en vrienden; dat deed hem pijn, maar hij bleef Uw toekomst voor mensen duidelijk voor ogen houden.

Hij gaf zich gewonnen aan U, ons aller God en Vader. Wil hem nu geven de blijvende vrede en vreugde bij U, in ons vaderhuis.

Beste echtgenote, familie, bureu en vrienden, heel veel dank voor uw liefdevolle zorg, vooral in de laatste maanden van mijn leven in uw midden. Mogen wij elkaar eens in volle openheid weerzien! Maria, moeder van Jezus Christus, bid met en voor ons allen, levenden en doden.

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van mijn lieve man, betuig ik u mijn hartelijke dank.

F. ter Linde-Wigger