

Wilt in uw gebeden blijven gedenken

Maria Berendina ter Linde

Zij werd geboren te Losser 16 januari 1906. Haar kerkelijk huwelijk sloot zij daar op 30 augustus 1933 met

Bernardus Antonius Bloemen

die er reeds stierf 1 augustus 1955.

Zaterdagavond was Oma nog in haar parochiekerk. Zondagmorgen voelde zij zich niet goed gezond. Tegen de avond van 1 mei 1983 ontving zij de zieken-sakramenten. Zij werd volkomen rustig en zo stierf zij ook maandagmorgen 2 mei 1983, na van haar kinderen en kleinkindaren afscheid genomen te hebben. Zij werd begraven op het kerkhof van de Maria Geboorteparochie te Losser 6 mei 1983, in het graf bij haar man Bernard.

We kunnen het bijna niet geloven, we moeten er nog aan wennen : de kaurig verzorgde en de van helderheid houdende moeder en oma zal voor ons niet meer die sterke en krachtige gezondheid uitstralen, zoals iedereen haar kende.

Haar hele leven bad zij om een zalige dood te mogen ondergaan. Zij zag er niet tegenop te starven. „Je moet lachen en niet bang zijn“.

Grote verering voelde zij voor Maria in de hemel. In Lourdes was zij meerdere malen om haar gebed te benadrukken en wij hebben de indruk, dat het niet toevallig is, dat zij in de meimaand geroepen werd, op 77-jarige leeftijd. En dan te bedenken, dat het getal 7 een bijzondere waarde heeft in de heilige Schrift. In haar laatste uren riep zij zeer dikwijls: Maria.

Wetende dat het beter is te schuilen bij God, dan te vertrouwen op mensen. Zij heeft uit haar geloof geleefd.

Voor uw blijken van belangstelling en medelaven, betoond na het overlijden van onze lieve moeder en oma, betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen