



Een dankbare herinnering aan Hein van der Linde

Hij werd geboren te Voorst op 14 juli 1919. Ruim veertig jaar was hij gelukkig gehuwd met Truus Kleverwal. Geheel onverwacht overleed hij te Apeldoorn op zijn 73e verjaardag, 14 juli 1992. Zijn uitvaart vond plaats op 17 juli in de Teresiakerk, waarna hij te ruste werd gelegd op het parochiekerkhof aldaar.

Eenvoud was z'n motto. Geen holle woorden maar op z'n tijd wel zichtbare daden. Als noeste werker moest hij een groot gezin onderhouden. Zijn plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel maakten hem tot een trouwe werknemer. Vele jaren van zijn leven heeft hij hard gewerkt. Toch zag hij nog tijd om een grote tuin te onderhouden waarin hij z'n eigen groenten verbouwde.

Zijn fazanten waren zijn grootste hobby, de verzorging van de vogels gebeurde met zo'n grote zorgvuldigheid en liefde dat dit dan ook ieder jaar weer bekroond werd met de geboorte van tientallen jonge fazanten.

Later, toen ze verhuisden naar de Welgelegenweg, groeide zijn passie voor een siertuin. Dicht bij de natuur, z'n bloemen en planten liet hij tot bloei komen in prachtige schakeringen van kleuren, iets wat hij meesterlijk deed. Vanuit een diepe gelovigheid putte hij samen met Ma, z'n vrouw waar hij

zielsveel van hield, de kracht om alle tegenslagen te verwerken.

Ruim veertig jaar was hij getrouwd. De tien kleinkinderen waren hem allen even lief.

Als natuurmens sprak hij vaak z'n bezorgdheid uit over de groeiende vervuiling van Moeder Aarde en de nonchalance van de mensen. Ongedwongen leerde hij z'n kinderen, maar nog veel meer z'n kleinkinderen, aandacht te hebben voor alles wat groeit en bloeit.

We verliezen in hem een goede man, een fijne vader en een prachtige opa.

Blij zijn we dat we kunnen zeggen: "Ik heb een mens ontmoet".

Voor Uw medeleven, ons betoond na het onverwachte overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en fijne opa, zeggen wij U hartelijk dank.

*G.A. van der Linde - Kleverwal
Kinderen en kleinkinderen*

Apeldoorn, juli 1992