

Ter godvruchtige gedachtenis aan  
**Anna Maria van der Linden**  
echtgenote van  
**Petrus van Zwam**

geboren te Appeltern, 2 september 1893, en na  
voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten, over-  
leden in het St. Anna-ziekenhuis te Oss op  
29 juni 1964, begraven op 2 juli d.a.v.

---

Hoe zullen we God danken, zulk een vrouw,  
zulk een moeder gehad te hebben; nooit te  
klagen, nooit te denken aan eigen leed maar  
alleen bezorgd te zijn voor het leed van anderen -  
welk een voorbeeldig, welk een verdienstelijk,  
welk een Godwelgevallig leven.

Blijmoedig, als een levensvreugde, aanvaardde  
zij haar groot gezin, hierbij vindend haar Gods-  
vertrouwen en haar geloof, in Jezus Goddelijk  
Hart, in Jezus Vlees en Bloed, haar geregeld  
zielevoedsel.

Dierbare echtgenoot, laat u niet ontmoedigen  
bij mijn heengaan, bid tot Hem, die mij vertroostte  
en die ook u zal troosten.

Dierbare kinderen, volgt het voorbeeld na, dat  
ik u heb gegeven. Wijdt ook uw zorgen aan God  
en uw gezin, voedt uw kinderen op in de vreze  
des Heren, dan, zullen ook zij uw vreugde zijn.  
Bidt allen voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.