

In herinnering aan  
**Jan van der Linden**

echtgenoot van Riet Karnebeek

Geboren op 9 augustus 1919.  
Thuis overleden op 27 oktober 2000.

Vader, je was iemand die graag mensen om je heen had. Velen zullen zich jouw verhalen herinneren, want vertellen kon je als de beste. Kinderen waren je meest dankbare toehoorders. Jarenlang schreef je voor de krant en vele vellen tekst vloeiden er uit je vulpen. Je was een echt gevoelsmens, iemand die van de dagelijkse dingen intens kon genieten, vooral ook van de natuur, de bloemen, de vogels en de bossen. Op je fiets wist je altijd de paadjes 'binnendoor' te vinden, die steevast uitliepen op een grote omweg. Maar gezellig was het altijd.

Urenlang knutselde je in de schuur en op je hobbykamertje. Van de meest simpele materialen maakte je je persoonlijke weggevertje voor je vrienden en bekenden, en dat waren er velen.

Ook de familieband stond hoog in het vaandel. Maar één voor één verdwenen je broers

en zussen uit je omgeving. En toen Tante Nel als laatste wegviel, gaf je een heel eigen en ingrijpende wending aan jouw leven.

Het was niet gemakkelijk. Maar gelukkig had je lieve mensen om je heen, die je door dik en dun hebben gesteund in alles wat er gebeurde. We zijn ze dankbaar voor wat ze hebben gedaan voor je. Rustend in je stoel hebben we je gevonden, met een lekker beschuitje in je handen. Kalm en stilletjes ben je zo vertrokken naar de Man waarop je altijd vertrouwde.

Vader, zonder je zelfrespect in te leveren ben je op weg gegaan naar je broers en zussen, die samen zaten te wachten totdat de kring gesloten was en de feestdans kon beginnen. Geniet ervan, we gunnen je het allerbeste.

Vader, hartstikke bedankt voor wie je was en wat je voor ons deed.

Wij bedanken alle mensen die samen met ons afscheid van je hebben genomen.

Riet van der Linden - Karnebeek  
Kinderen en kleinkinderen

Veldhoven, 2 november 2000