

\* Zij was Uw kind, o Maria, toon  
\* dat Gij hare Moeder zijt!

Gedenk in Uwe gebeden de ziel van zaliger

## ELIZABETH LINDENBAUM

Weduwe van  
Johan Hendrik Wiggers

Geboren 28 Mrt. 1852  
te Berlage (Dsl.), na  
voorzien te zijn van  
de H. H. Sacramenten  
der Stervenden, over-  
leden 25 Oct. 1943 te  
Glanerbrug en de 28e  
d.o.v. begraven op het  
R. K. Kerkhof aldaar.

Van krachten uitgeput,  
stierf zij in 'n gelukkige  
ouderdom. Van kindsbeen

af had zij den Heer gevreesd en Zijne geboden  
onderhouden. Gelukkig zij, die van verre het uur  
des doods zien komen en zich voorbereiden om  
heilig te sterven.

Wat is er mij aan gelegen, dat ik lijde en hoe-  
veel ik lijd, indien ik maar de haven der eeuwige  
gelukzaligheid bereik.

Het lijden van de tegenwoordige tijd is van geen  
betekenis bij de eeuwige glorie, die in ons ge-  
openbaard zal worden. Met vreugde vernam ik  
dan ook de tijding: „Heden zult gij ingaan in de  
vreugde uws Heren.”

Mijne kinderen en kleinkinderen, vergeet mijne  
zuchten niet: een enkel gebed, dat is het, wat ik  
uwe liefde vraag. Wanneer ik bij God zal zijn,  
zal ik voor u bidden uit dankbaarheid voor de  
vele zorgen, die gij voor mij, vooral in de laatste  
jaren van mijn leven gehad hebt.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

ONZE VADER — WEES GEGROET

Dat zij ruste in vrede.