



Wil in uw gebed gedenken

ALOYSIUS JOANNES LINDERHOF

echtgenoot van

ANNA MARIA WAGELAAR

Hij werd geboren te Deurningen (Gem. Weerselo) op 1 juli 1905 en overleed aldaar, gesteekt door het Sacrament van de Ziekenzalving, op 11 oktober 1983. Hij werd begraven op het parochiële kerkhof te Deurningen op 14 oktober 1983.

Bij zijn verscheiden moge dit woord uit de H. Schrift zijn trouwe echtgenote troosten:

“Zij die op de Heer vertrouwen zullen de waarheid verstaan en zij die trouw zijn zullen in liefde bij Hem verblijven, want genade en barmhartigheid vallen zijn uitverkorenen ten deel.”

(Wijsheid, 3,9)

Samen immers hebben zij een werkzaam leven geleid, een leven van arbeid van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Zij genoten een rustige levensavond, totdat ziekte zijn krachten geleidelijk deed afnemen en hij, dodelijk vermoeid, maar in groot geloof en vol vertrouwen op God, het Sacrament van de Ziekenzalving ontving.

Zijn ziekbed vergde veel opoffering van haar die hem het meest nabij was, en ook van alle anderen die haar bijstonden, maar daardoor mocht hij in zijn eigen huis blijven tot het laatste toe.

Moge de Heer hem nu zeggen: “Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw Heer.” (Mt. 25,21)

O.L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en uw deelneming na het overlijden van mijn dierbare man, dank ik u hartelijk.

A.M. Linderhof - Wagelaar