



In dierbare herinnering aan
Dennis Gerhardus Linderhof

Hij werd geboren op 22 mei 1977 te Oldenzaal en is gestorven op 28 juni 1998 te Emlichheim.

Moeizaam hebben wij op 2 juli 1998 afscheid genomen van Dennis in de H. Antoniuskerk te Oldenzaal en hem daarna ten ruste gelegd op de begraafplaats aan de Hengelosestraat.

Dennis grootste wens was om met zijn kameraad motor te rijden. Wat een dag vol plezier moest worden nam een tragische wending. Dennis was een vrolijke jongen met heel veel humor. Wij zullen dit voor altijd moeten missen. Dennis was een jongen die altijd voor iedereen klaarstond. Op Dennis kon je altijd rekenen.

*Dennis hield van het leven
en wij hielden van Dennis.*

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven, die wij mochten ondervinden na het plotselinge overlijden van Dennis, zeggen wij u hartelijk dank.

De familie