

In de gebeden van Familie, Vrienden en
Geburen, wordt aanbevolen

Geertruida in 't Veld
geb. Linderhof,

Geboren 16 Juli 1865 † 2 Juni 1929
Sedert 20 April 1902 weduwe van

HERMANUS IN 'T VELD.

Tijdig voorzien van de H. Sacramenten
begraven in 't familiegraf op 't R.K. Kerk-
hof te Rossum bij Oldenzaal,
2de klas
op Woensdag 5 Juni 1929.

Dierbare kinderen, vergeet mijne zuchten
niet, gedenkt de zorgen, die ik als weduwe
voor u allen, toen nog zoo jong, heb gehad.
Doch mijne kinderen het is mij een troost
geweest, dat ik voor u mocht arbeiden en
zorgen en gij hebt mijn levensavond ver-
blijdt en door Gods groote barmhartigheid
stierf ik volmaakt overgegeven aan Gods
H. Wil.

Dus mijne kinderen geen tranen, maar
bidt voor ons, uwe bezorgde ouders, en
vaartwel tot weerzien bij God.

H. Hart van Jezus ontferm U onzer.

R. I. P.