



"Wie ik ook ben, Gij kent mij,
U behoort ik toe, O, God!"

In dankbare herinnering aan

Johannes Hermannus Linderhof

in leven echtgenoot van
Johanna Helena Versteeg

geb. te Weerselo, de 18e juni 1896.
overl. te Enschede op 30 okt. 1979.

Het is voor ons niet gemakkelijk
geweest, afscheid te nemen van U,
vader, die ons dierbaar bent. Toch
zijn we allen erg dankbaar voor Uw
leven, dat verre van gemakkelijk
geweest is.

Maar we mogen er trots op zijn, dat
U onze vader was. We denken daar-
bij aan Uw geweldige inzet voor ons
grote gezin. En steeds ook stond U
klaar voor de schooljeugd en hun
ouders.

We vonden het jammer dat de rheuma
van Uw pensioentijd niet maakte wat
U ervan verwacht had. Uw aanvaar-
ding van dit lijden heeft steeds

bewondering gewekt.

U bouwde met volharding Uw leven
op en hebt langzaamaan met 'n be-
wonderenswaardige moed alles weer
afgegeven.

Dank Papa, voor dit leven, wat zo
tot een zegen kon worden voor ve-
len.

Voor Uw blijken van deelneming, be-
toond na het overlijden van onze
lieve vader, grootvader en over-
grootvader, zeggen we U onze op-
rechte dank.

Fam.Linderhof

Enschede, 5 november 1979