



Ter herinnering aan

Maria Johanna Cecilia Spit - Linderhof

weduwe van
Hermannus Franciscus Antonius Spit

Geboren op 14 september 1908 te Losser.
Overleden op 14 oktober 2003 te Losser.

Voor uw blijken van steun en medeleven en voor uw aanwezigheid bij haar afscheid danken wij u hartelijk.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Lieve moeder,

Jouw leven was gebaseerd op werken en zorgen. Je zorg voor vader die al vroeg overleed en lang ziekelijk was. Je zorg voor ons en onze kinderen. Altijd stond je klaar. Dat je een lieve oma was voor de kleinkinderen blijkt wel uit het feit dat ze graag naar je toe gingen. Je was altijd geïnteresseerd in wat ze deden en ze konden altijd bij je terecht.

Toen je in mei 2001 thuis ten val kwam moest je opgenomen worden in het ziekenhuis. Na 4 maanden ben je naar het V.V.T.O. te Oldenzaal gegaan. In december 2002 moest je tijdelijk i.v.m. de verbouwing naar het V.V.T.O. te Losser. Je had eerst een moeilijke start, maar later wilde je er eigenlijk niet meer weg.

Met je gezondheid ging het de laatste tijd steeds slechter. Je kon niet meer beter worden. De pijn was eigenlijk niet meer te dragen. Toch wilde je nog bij ons blijven. Op het laatst besepte je dat dit niet meer ging en liet je het gaan zoals het gaat. Iets wat je zelf altijd zei.

Nu je niet meer bij ons bent is er een grote leegte ontstaan. We waren zo met elkaar vergroeid. Je moeder zo lang mogen hebben is een bijzonder voorrecht die niet iedereen heeft. We zijn dan ook dankbaar dat wij dat wel hebben gehad. Nu moeten we verder zonder jou. We hopen dat we dit op dezelfde manier kunnen doen zoals jij het deed. Dan doen we het altijd goed.