



Ter herinnering aan

Riek Linderhof

echtgenote van Toon Niehuis

Geboren 28 november 1917.

Overleden 21 januari 1996.

Moeder is geboren te Noord-Berghuizen (gemeente Lossler). Het leven van moeder was energiek en ondernemend. Naast haar zorg voor het gezin was ze ook de ondernemster van het taxibedrijf en vader zorgde voor het transport naar het buitenland. Ook zag ze nog tijd te maken voor de operette, het ziekentriduum, politieke partijen en stond ze klaar voor iedereen die ze kon helpen.

Nadat ze samen het bedrijf verkocht hadden gingen ze veel naar Oostenrijk waar ze hun tweede huisje vonden.

De laatste jaren genoot ze met pa van de uitstapjes naar Kevelaer en van de kinderen en kleinkinderen die bij haar op bezoek kwamen, ze mocht ze zo graag verwennen.

Op 18 januari werd moeder na een herseninfarct plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Moeder was gelukkig nog goed bij kennis en bewust van wat haar overkomen was. Na de tweede aanval raakte ze in coma. Na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten is ze in het bijzijn van vader, kinderen en kleinkinderen op zondag 21 januari 1996 rustig ingeslapen. Een lang ziekbed was voor haar een angst. We zullen er dan ook in berusten dat moeder zo onverwachts is heengegaan.

We kunnen dankbaar zijn voor het vele goede dat ze voor ons betekend heeft.

Lieve Riek, samen hebben wij 57 fijne jaren gehad. Daar haal ik nu m'n krachten uit om verder te gaan.

Bedankt moeder.

*Voor de vele blijken van belangstelling die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma, zeggen wij u onze hartelijke dank.*

*T. Niehuis, kinderen en kleinkinderen*