

In liefdevolle herinnering aan

## **Sienie Olde Daalhuis-Linderhof**

Geboren te Deurningen op 4 augustus 1923

Overleden te Losser op 16 april 2011

Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens de Uitvaartplechtigheid in de H. Maria-Geboortekerk te Losser op 22 april 2011, waarna we haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats op het R.K. kerkhof.

Sienie groeide op in een gezin van 5 kinderen. Ze had geen makkelijke jeugd, want haar moeder werd ziek en overleed op jonge leeftijd. Ze heeft haar moeder jarenlang verzorgd.

In de oorlogsjaren heeft ze Piet ontmoet en in 1951 zijn ze getrouwd. Uit dit huwelijk werden drie zonen geboren.

Ze kreeg vijf kleinkinderen waar ze heel trots op was. Haar gezin kwam altijd op de eerste plaats. Ze genoot het meest van de momenten, dat alle kinderen en kleinkinderen bij elkaar waren.

Iedereen werd altijd gastvrij ontvangen en de koffie was altijd zo gezet. Ook heeft ze vaak grote pannen erwtensoep gekookt voor de jachtdagen.

Het werken in en om het huis was haar grootste hobby. Later vond ze het fijn om buiten te zitten en genoot ze van de bloemen en de natuur.

In 1997 overleed haar man Piet, waar ze veel verdriet om had. Hij was haar grote steun en toeverlaat. Ze was niet graag alleen en vond het fijn dat Gerard met zijn gezin bij haar kwam wonen.

Haar gezondheid ging langzaam achteruit en in 2007 werd ze opgenomen in het verpleeghuis. In Oldenhove heeft ze altijd met veel plezier gewoond. De zusters waren dol op haar en ze genoot van de uitstapjes en de activiteiten die werden georganiseerd.

Het laatste jaar heeft ze op bed moeten doorbrengen. Ze klaagde echter nooit. Altijd als je haar vroeg hoe ze zich voelde zei ze dat het goed ging. Na een zware strijd is ze ingeslapen.

Wij willen niet alleen bedroefd zijn om haar sterven, maar ook dankbaar voor alles wat zij ons gegeven heeft.

Voor Uw belangstelling en medeleven willen wij U hartelijk danken.

Kinderen  
en kleinkinderen