

In dankbare herinnering aan

Truus Linderhof

echtgenote van Albert Meijerink

Zij werd geboren op 28 maart 1920 te Noord Berghuizen. Op 10 december 1993 is zij na voorzien te zijn van de Sacramenten der Zieken overleden te Oldenzaal. Op 15 december werd zij te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Beuningen.

*Voor uw bliken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma, zeggen wij U hartelijk dank.*

*A. Meijerink*

*Kinderen en kleinkinderen*

*Moeder*

*Een unieke vrouw  
de spil van het gezin  
bij ieders zorg  
zij stond er midden in.*

*Verzorgen van het vee  
werken op het land  
binnen halen van de oogst  
nooit stond ze aan de kant.*

*Ellende in de wereld  
of iemand die ergens over klaagt  
een zieke in de buurt  
niemand die tevergeefs om aandacht vraagt.*

*De kinderen was haar alles  
geen moeite was te veel  
en toen de kleinkinderen kwamen  
kreeg ieder ruim z'n deel.*

*Moeder bedankt voor alles  
wat je ons hebt gegeven  
het is best even slikken  
nu we zonder jou verder moeten leven.*