

Ter gedachtenis aan

Aleida Jozefina Bernardina Linderman

Zij werd geboren op 5 maart 1903 te Losser en overleed op 10 oktober 1991 te Oldenzaal, na te zijn voorzien van het Sacrament van de Ziekenzalving.

Op 15 oktober had haar Uitvaart plaats in de kerk van de H. Drieëenheid te Oldenzaal. Daarna volgde de crematie te Usselo.

Aleida Linderman heeft in haar leven hard gewerkt. Samen met haar moeder heeft zij vele jaren lang meegeholpen op de boerderij en in het kinderrijke gezin van haar ouders. Tijdens haar werkzaamheden op de boerderij kwam zij 'n keer te vallen op het erf en liep daarbij ernstig rugletsel op. Sindsdien is zij min of meer invalide gebleven.

Aleida had geen gemakkelijk karakter en daar hebben medemensen soms wel eens onder geleden. Zij meende het allemaal zo kwaad niet, maar miste vaak de tact om tegenover anderen de juiste houding en de juiste woorden te vinden. Ook in het verzorgingshuis "De Molenkamp" waar zij begin januari 1987 haar intrek nam, hebben bewoners en per-

soneel dat wel eens ondervonden. Zij voelde zich daar overigens heel goed thuis.

De laatste jaren werd zij geplaagd door reuma en had vaak veel pijn, werd steeds hulp-behoevender.

Haar gezondheidstoestand ging steeds meer achteruit en op dinsdag 1 oktober j.l. stemde zij erin toe het Sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen.

Zij kon toen al niet meer te communie gaan, maar heeft toch bewust en meebiddend de toediening van de Ziekenzalving meebeleefd. Ruim 'n week later is zij in haar kamer in alle rust en heel vredig overleden en naar een beter leven overgegaan. We gedenken haar in ons gebed.

*Heer, geef haar de eeuwige rust
en het eeuwige licht verlichte haar.
Dat zij ruste in vrede.*

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van Aleida Linderman, zeggen wij U hartelijk dank.

Familie Linderman