



In dankbare herinnering aan

**HERMANNUS CHRISTINUS
LINDERMAN**

echtgenoot van

Johanna Alberta Maria Alink

Geboren 2 juni 1907 te Losser en overleden 20 juli 1982 te Oldenzaal, gesterkt door het Sacrament der Zieken. Op Maandag 26 juli hebben we van hem afscheid genomen tijdens een Eucharistieviering in de St. Plechelmusbasiliek, waarna de crematie in Usselo.

In vader is van ons heengegaan een harde werker vol ondernemingsgeest, hij had belangstelling voor alles, had gevoel voor humor en kon genieten van de kleine vreugden van het leven, hij hield van de natuur.

Bijna 45 jaar mocht hij met moeder lief en leed delen in een gelukkig huwelijk, dat

werd gezegend met drie kinderen, maar zoals in ieder mensenleven hebben ook zij donkere dagen gekend, vooral toen Harry nog maar drie maanden en hun dochter op de leeftijd van 29 jaar zijn overleden. Na een korte ziekte, die hij het liefst verborgen hield, is hij nog overwachts overleden.

Lieve vrouw, door mijn heengaan wordt het nu stiller om je heen, maar ik vertrouw dat Joke en Wim met Marlou, Jeroen en Tim je blijven omringen met hun zorg en hartelijkheid. Ik wens jullie allen nog veel goeds en moois in je verder leven!

Heer, geef hem de eeuwige rust!

Voor Uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn dierbare man, onze vader en opa zijn wij U zeer dankbaar.

26 juli
Deurningerstraat 10
Oldenzaal.

Uit aller naam
J.A.M. Linderman- Alink