



†

*Altijd was je vrolijk en druk in de weer
Nu heel onverwacht kan dat niet meer*

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die hij achterlaat, geven wij u kennis, dat veel te vroeg van ons is heengegaan mijn lieve man, onze fijne vader en opa

Theodorus Hermanus Antonius
Linderman
Theo

echtgenoot van
Gerda Linderman-Noordkamp

Hij is overleden te Losser op 7 februari 2005.
Wij hebben hem op 11 februari, na de uitvaartviering in de H. Maria Geboortekerk, begeleid naar zijn laatste rustplaats op het R.K kerkhof aldaar.

Theo werd geboren op 6 augustus 1943 te Oldenzaal, hij groeide op in de Lutte. Op 27 januari 1970 trouwde, de inmiddels 26 jarige, Theo met Gerda Noordkamp. Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren, in november 1970 Maureen en in april 1972 Esther. In mei 2004 werd Theo de trotse opa van Sven.

Theo heeft bijna zijn hele werkzame leven in de baggerwereld gewerkt, hij was dan vaak weken achtereen van huis en heeft daardoor alle uithoeken van de wereld gezien. Het was geen gemakkelijk werk en er waren weken bij dat hij wel 80 à 90 uur moest werken.

Het gaf hem dan ook een blij gevoel als hij bij terugkeer van zijn werkzaamheden de zogenaamde "Oale Toorn" weer zag en bij zijn gezin kon zijn. Met zijn gezin heeft hij in 1982 een prachtig jaar op het tropische eiland Aruba mogen doorbrengen. Er was intens briefcontact met de familie en in dat jaar kregen ze ook nog onverwachts familiebezoek.

Na een leven van "noeste arbeid" ging Theo in maart 2004 in de VUT, hij had echter nog vele plannen.

Theo was ontzettend gek op zijn "Benz" die dan ook steevast elke week werd gepoetst en zondags uit "de stal" werd gehaald voor een "rondje Bentheim" met Gerda, om aansluitend op bezoek te gaan bij Maureen en Robin of om door te rijden naar Klausheide naar Esther en Marcel, om o.a. zijn kleinzootje Sven te zien, waarvan hij helaas niet lang heeft mogen genieten. Regelmatig reed pa een rondje zandbergen om "Zandzuigertje" te kijken en reed dan door naar de Lutte, om zijn krantje te kopen. Als je met Theo in gesprek kwam ging het al gauw over de baggerwereld, met al zijn mooie en levendige verhalen. Door al die landen en culturen die hij had gezien had hij veel mensenkennis opgedaan. Menig avond hadden we plezier en lachten we om zijn specifieke uitspraken. Theo stond voor iedereen klaar, men deed nooit vergeefs een beroep op hem.

Zijn favoriete vakantieeland was Oostenrijk en in het bijzonder bij Rosa en Hansl in Kaltenbach in het Zillertal. Waar hij menig vakantie met Gerda heeft doorgebracht.

Wij bewaren in dankbaarheid een fijne herinnering aan hem, die zo vele jaren mijn lieve man en onze goede pa en opa was.

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van mijn Theo, onze pa en opa betuigen wij onze oprechte dank.

Gerda, kinderen en kleinkinderen.