



Dankbare herinnering aan

FRANS LINDSEN

Geboren te Enschede op 15 december 1909.

Sinds 17 augustus 1946 echtgenoot van
Betsie Aagten.

In de vrede van Christus overleden te
Enschede op 29 mei 1992.

Na de uitvaartmis in de kerk van
O.L. Vrouwe van de Allerh. Rozenkrans
hebben wij op 3 juni zijn lichaam ter ruste
gelegd op het R.K. kerkhof te Glanerbrug.

Een lieve man en een tevreden mens is van
ons heengegaan.

Intens gelukkig met zijn vrouw, gehecht aan
zijn familie, trok hij onopvallend mensen aan
door zijn eenvoud, zijn bescheidenheid, zijn
gevoel voor humor en zijn belangstelling
voor anderen.

Hij was een man, die van alles in het leven
kon genieten. Van zijn werk als magazijn-
meester in de textiel, van de fijne band met

neven en nichtjes, van de familiefeestjes, van
de vele vakantie-reizen, die hij met "zijn" Bet-
sie maakte naar zijn geliefde Oostenrijk en
van de 12 jaar, die hij samen met haar door-
bracht in het Redemptoristenpark.

Want bovenal zijn vrouw, die hem aldoor met
zoveel liefde en zorg omgaf, vooral toen zijn
gezichtsvermogen minder werd, betekende
alles voor hem.

Het naderend afscheid moet ook hem zwaar
gevallen zijn. Maar zonder klacht droeg hij
zijn kruis als een gelovig christen.

Op het feest van Hemelvaart ontving hij heel
bewust de H.H. Sacramenten en daags daar-
na is hij in vrede ingeslapen.

Al zullen wij hem missen; door de christen die
hij wies vertrouwen wij, dat de woorden, die
Jezus vlak voor Zijn heengaan sprak, nu in
vervulling zullen gaan:

„Ik stijg op naar Mijn Vader en uw Vader en
Ik ga voor u een plaats bereiden, opdat ook
gij zult zijn, waar Ik ben.”

Moge hij rusten in vrede!

Uit dankbaarheid voor uw zorg en meelevens
en ter gedachtenis aan hem.

E.J. Lindsen - Aagten.