

In dankbare herinnering aan

Helena Maria Linnemeijer

Zij is geboren op 3 juli 1909 in Losser en na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken, overleden in het ziekenhuis in Oldenzaal op 12 maart 1992.

Op 17 maart was de uitvaart in de Plechelmusbasiliek, waarna de crematie volgde in het crematorium "Enschede" te Usselo.

*Bidden is in stilte weten
't lijden en de vreugde van elkander
Bidden is zichzelf vergeten
om te denken aan de ander*

Deze tekst, door haarzelf opgeschreven, geeft aan hoe gelovig zij door het leven ging.

Meer dan 40 jaar is zij in het onderwijs werkzaam geweest en heeft zij getracht de kinderen de basisbeginselen bij te brengen.

Ze volgde met belangstelling en aandacht haar oud-leerlingen in wat zij deden en wat zij bereikten.

Ook in de familiekring volgde zij, tot het laatst aan toe, de studieprestaties van neven en nichten.

Ze heeft de haar opgelegde taak om voor moeders oude dag te zorgen met liefde volbracht.

Heel geïnteresseerd was ze in alles wat met de natuur te maken had. 's Morgens al voor dag en dauw vogels observeren, wandelen door de bossen en het lezen van natuurboeken waren haar lust en haar leven.

Het laatste jaar is haar gezondheid hard achteruit gegaan.

Net op het moment waarop het wat beter met haar leek te gaan is ze toch nog plotseling overleden.

Bedankt God, voor al het goede in haar leven.

Namens tante Leen, bedank ik familie, vrienden, kennissen en collega's voor de liefde en genegenheid, die zij haar gegeven hebben.

Marlène van Dijk-Linnemeijer