

Je bent gestorven zoals je hebt geleefd,
vol liefde, optimisme en hoop,
moedig en tevreden.
Steeds denkend aan de ander.
We zullen proberen door te gaan,
je blijft voor altijd in ons hart.

Dankbare herinnering aan

Bennie Linnenbank

* 26-9-1934

† 26-12-2005

Bennie werd geboren te Doetinchem op 26 september 1934. Hij was de oudste in een gezin met vijf kinderen en groeide op in Gaanderen. Op 30 november 1963 trouwde hij met Annie Geurts. Samen hadden ze er hard voor gewerkt en gespaard om een eigen huis te kunnen kopen. En zo kwamen ze te wonen aan de Keijzenborgseweg in Velswijk. Bennie was toen in dienst als internationaal chauffeur bij de firma Reindsen. In de loop der jaren werden hun twee dochters geboren waarvoor hij een zorgzame vader was. Deze zorg is altijd gebleven, ook toen deze getrouwd waren stond hij altijd klaar om de helpende hand te bieden als er een karweitje bij hen opgeknappt moest worden. Voor zijn kleinkinderen, waarin hij het leven weer verder zag gaan was hij de lieve, belangstellende opa die ze niet licht zullen vergeten. Samen met Annie heeft Bennie in zijn leven veel lief en leed gedeeld. Hij was nog maar negenendertig jaar toen hij zijn eerste hartinfarct kreeg. Door de jaren heen is hij verschillende keren opgenomen geweest in ziekenhuizen in Amsterdam, Nijmegen en Doetinchem. Maar met zijn doorzettingsvermogen en sterke wilskracht die hem zo kenmerkten wist hij steeds de draad weer op te pakken en verder te gaan. Het was als het ware een wonder dat hij zó met het leven wist om te gaan. Ondanks vele tegenslagen bleef hij de blijmoedige man die steeds bereid was om een ander te helpen als hij dat kon. Hij hield van het leven, ging graag ergens naartoe met zijn vrouw, kinderen en familie. Twee keer maakte hij met Annie ook een bedevaart naar Lourdes. Ook in het verenigingsleven was hij actief. Jarenlang was hij bij de E.H.B.O. en hij was erelid van de schutterij voor veertig jaar lidmaatschap. Hij was ook een man die dicht bij de natuur stond. Zijn tuin met zijn bloemen, planten en dieren was zijn lust en leven. Zo trouw als hij in het leven met alles wist om te gaan zo trouw was hij ook aan zijn geloof dat hem in het leven altijd tot steun en toeverlaat is gebleven in goede en in slechte dagen. Ruim een jaar geleden verhuisden ze naar Keijzenborg waar ze zich al spoedig thuis voelden omringd door goede buren. Na een mooie Kerstviering inmiddels van zijn gezin is hij in de morgen van 26 december 2005 plotseling van ons heengegaan. „Vrede op aarde aan de mensen van goede wil.“ Wij hopen en vertrouwen dat hij die vrede gevonden heeft in Gods Vadershuis. Op 30 december d.a.v. is hij na de Eucharistieviering in de Kerk van St. Jan de Doper ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Keijzenborg.

Voor uw medeleven zeggen wij u onze hartelijke dank.
Annie Linnenbank-Geurts
Kinderen en kleinkinderen