

Een blijvende herinnering aan
ANNIE FRERIKSEN - LINTELO

Annie werd geboren op 24 juli 1936 te Ambt Delden. Op 24-jarige leeftijd trouwde ze met Henk, waarna ze bijna dertig jaar lief en leed deelden. Gedurende deze fijne jaren kregen ze drie dochters.

Annie was een vrolijke, levenslustige vrouw, die altijd voor iedereen klaar stond met raad en daad. Naast haar werk buitenshuis, was ze steeds bezig om een gezellig thuis voor ons te maken.

Lieve Annie, je was voor mij de ideale levensgezel: opgewekt, gevoelig doch ook nuchter. Samen gingen we 's zomers veel fietsen en wandelen. En naar de vakanties op Terschelling keken we steeds weer naar uit. Helaas konden we de laatste drie jaar niet meer gaan.

Lieve mama, bedankt dat je zo'n fijne en goede moeder voor ons was. Je stimuleerde ons om te leren, iets waarvoor je vroeger zelf geen kans hebt gehad. Jij en Papa, hadden er alles voor over om ons die kans te geven. Ook leefde je altijd mee met onze kleine ups en downs, zelfs toen we al uit huis waren.

Gedurende de afgelopen drie jaar heeft Annie moedig en wilskrachtig gevochten tegen haar ziekte. De vele onderzoeken en behandelingen konden haar wil om te leven niet breken. Ze werd hierin gesterkt door haar geloof in God en de steun van haar familie en vrienden. De laatste twee maan-

den echter voelde ze dat ze het gevecht zou gaan verliezen. Na een lange en pijnlijke strijd is ze temidden van haar familie vredig ingeslapen.

Rust zacht lieve Annie,
rust zacht lieve Mama.

'n Beetje

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken die Annie gesteund en gesterkt hebben in haar strijd. Tevens bedanken wij iedereen voor hun blijk van medeleven.

Henk, Astrid, Karin en Rob, Inge.