

Gedenk in Uw gebeden
WILLEMINA TE LINTELO
Weduwe van
Antonius Jacobus Hofman

Zij werd geboren te Haaksbergen op 1 maart 1885; na meermalen gesterkt te zijn door het H. Sacrament der zieken overleed zij op de middag van 4 juli 1967 te Beltrum waar ook haar lichaam te ruste werd gelegd bij haar echtgenoot op het R.K. Kerkhof op 7 juli d.o.v.

Haar meest opvallende eigenschappen waren haar zorgzaamheid en haar godsdienstigheid. Zij was een zorgzame echtgenote voor haar man die zij te vroeg moest missen; zij was een zorgzame moeder voor al haar kinderen, en zij deelde de zorgen met man en kinderen in de behartiging van hun belangen. Hierbij bleek zij vaak de sterke vrouw te zijn, zoals wij die beschreven vinden in het Boek der Wijsheid (31, 10 - 31). Daarbij was zij verknocht aan de Kerk, en trouw in de beleving van haar geloof. Voor dit alles is zij nu beloond, en geniet zij de vreugde van een onbezorgd leven bij God.

Kinderen, graag was ik nog bij jullie gebleven, want eigenlijk konden wij elkaar nog niet missen. Maar laten wij dan samen bidden dat wij elkaar bij Gods troon terugzien.

Onze vader

Wees Gegroet

Dat zij ruste in vrede.

