

Bid voor de Ziel van Zaliger

Mejuffrouw

ALEIDA LINTHORST,

Lid van de Congregatie der H. Familie,

Weduwe van den Heer

DANIEL YSSELDIJK,

geboren te Apeldoorn 18 Februari 1845, overleden aldaar, voorzien van de H.H. Sacramenten, den 7 Februari 1914 en den 11den d. a. v. op het R. K. Kerkhof begraven.

Mijn leven teerde weg in smart en mijne jaren in zuchten, doch volgens de menigte der smarten van mijn hart, hebben Uwe vertroosting, o Heer, mijne ziel verblijd.

Job. XXX. Ps. XCIII.

Gij, o Heer, hebt mijn gezucht in vreugde verwisseld, opdat mijne ziel U zinge: Heer, God, in eeuwigheid zal ik U loven.

Ps. XXIX.

De dood is goed, die het leven niet wegneemt, maar in een beter verandert.

S. Ambrosius.

Weent dus niet, dierbare kinderen, doch vervult mijne blijdschap door God te dienen en eensgezind te zijn. Bidt voor mij, opdat ik in vrede moge rusten.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(100 dagen aflaat.)

Onze Vader — Wees Gegroet.

R. I. P.