

Ter herinnering aan

H. A. LINTHORST

* 24-12-'07

Apeldoorn

† 30-7-'83

Enschede

Het einde is nabij,
de finish ligt in zicht,
daarom nog een paar regels,
misschien mijn laatste gedicht.

Graag wil ik nog blijven leven,
en zeg of denk: wacht nog even
't is hier nog zo helder licht,
de dag, waarop ik zal zeggen:
nu is het genoeg, komt desondanks.

En wij blijven zeggen:
het is nog zo vroeg,
wij zijn nog steeds niet klaar,
en 't is en blijft ook zo.

Maar 't is ons nooit genoeg,
we zijn nog zo druk
en hebben nog veel voor de boeg;
nog even een borreltje, sigaretje,
en/of een fijne sigaar.

Anton