



Gedenk in Uw gebeden de ziel van  
**Antonia Geertruida Lippers**

Echtgenote van  
**Gerhardus Antonius Knobben**

Zij werd geboren te Enschede 18 Mei 1897  
zij overleed na eerder voorzien te zijn van  
de laatste H.H. Sacramenten der Sterven-  
den te Enschede 22 Juni 1947 en zij werd  
de 26 d.o.v. begraven op het R.K. Kerk-  
hof te Enschede.

Plotseling riep God onze Moeder, maar  
zij was goed voorbereid door haar gedul-  
dig lijden en het veelvuldig ontvangen  
van de H.H. Sacramenten. Als een goede  
Moeder was zij steeds bezorgd en bedrij-  
vig voor haar vele kinderen, meelev-  
vend in alles met haar man, diepgelovig  
en godvruchtig voor God. Wel treuren we  
nu om dit grote verlies, maar danken toch  
ook God, dat Hij ons zo'n voorbeeldig  
Moeder geschonken heeft. Nu moge zij de  
wilverdiende rust en vreugde genieten in  
het hemels paradijs.

Dierbare man, op U alleen rust nu de  
grote zorg voor onze kinden; vanuit de  
hemel zal ik U hieraan bijstaan door mijn  
gebed. En gij mijn kinderen, waar ik zo-  
veel van gehouden heb, weest altijd eens-  
gezind, leeft goed godsdienstig en weest  
een troost en sterkte voor Uw vader.  
Ik zal voor jullie blijven bidden, bidt dan  
ook voor uw Moeder. We zien elkaar in  
de hemel weder.

Heer, geef haar de eeuwige rust en het  
eeuwige licht verlichte haar, dat zij ruste  
in vrede. Amen.

**ONZE VADER — WEES GEGROET**