

In dankbare herinnering aan mijn lieve zus

## Bertha Berendina Lippers (Betsie)

\* Enschede, 13 januari 1925

† Enschede, 11 maart 2008

Betsie is geboren in 1925 aan de Wooldriksweg in Enschede. Haar moeder overleed op jonge leeftijd, waarna haar vader hertrouwde met Mimmi Schunselaar.

Uit dit tweede huwelijk werd haar broer Han geboren. Betsie was toen 25 jaar.

Betsie heeft jarenlang gewerkt onder meer als cheffin inkoop en verkoop op de afdeling damesmode, bij Bisschop in Deventer en Hengelo.

Toen haar vader overleed, bleef ze samen met Han en zijn moeder aan de Mekkelholtsweg en later de Gruttostraat wonen.

Betsie was ook in haar vrije tijd altijd bezig. Als het niet met de huishouding was of met handwerken dan was het wel met de Zonnebloem. Ze heeft zich ondermeer vele jaren enthousiast ingezet voor de organisatie van de Sinterklaasactie voor zieken en gehandicapten. Betsie hield ervan om er voor anderen te zijn.

Toen Han's moeder overleed bleven Betsie en Han samen achter. Nadat Betsie was gestopt met haar werk heeft ze hun gezamenlijke huishouding op zich genomen.

Zo kennen wij Betsie: altijd bezig met een handwerkje. Borduren en breien waren haar lust en haar leven.

Als je op bezoek kwam bij Han en Betsie kon Betsie je af en toe flink de hand knijpen. Ze was graag ondeugend. Ook kon ze je de waarheid vertellen, waar het op stond. Ze bedoelde het nooit kwaad, want als je haar een beetje kende zag je ook dat ze stiekem afwachtte hoe je op haar reageerde.

Betsie en Han hebben vele fijne jaren beleefd: samen op reis, samen naar Kevelaer, samen overal naar toe, altijd in overleg, in goeie harmonie.

In huize Lippers was je altijd welkom!

Het laatste jaar was voor Betsie erg moeizaam. Ze klaagde nooit over haar pijn. Uiteindelijk hebben wij toch onverwacht afscheid van haar moeten nemen.

*Hierbij wil ik ieder bedanken voor het medeleven en de aanwezigheid.*

Han Lippers