

Verheugt U in de Heer, ik herhaal het,
verheugt U.

Na een welbested en werkzaam leven
overleed, zorgvuldig voorbereid voor de
dood, in het St. Ignatius-ziekenhuis te
Breda, op 13 april 1974

Adrianus Bartholomeus Lips

Weduwnaar van

Mathilda van Campen

Geboren te Zevenb. Hoek
25 augustus 1896 en aldaar begraven
17 april 1974.

Deze man is altijd blijmoedig en actief
geweest, ijverig in het geloof en de dienst-
baarheid der mensen.

Een goede opa is van ons heengegaan, de
gedachtenis nalatend aan zijn liefde en
belangstelling.

Moge de Heer hem voor altijd opgenomen
hebben in Zijn heerlijkheid.

Lieve kinderen en kleinkinderen, vaartwel
tot het feest der eeuwige verrijzenis.

En gij, mijn dochter in het klooster, denk
in uw gebed dikwijls aan ons, uw vader
en moeder.

Goede vrienden, bedankt voor uw mede-
leven.

Voor het medeleven, ons betoond bij
het heengaan en de begrafenis van
onze goede vader en opa, betuigen
wij U onze oprechte dank.

KINDEREN LIPS.