



IN MEMORIAM

Bouman

Ter vrome gedachtenis aan

HENRICUS MARINUS MARIA VAN LITH

geboren 30 Januari 1925 te Winterswijk. Op 3 December 1944 is hij gestorven in het concentratiekamp te Schwening en begraven te Husum in Duitschland.

Juist toen hij klaar stond om de kinderen Gods het brood der waarheid te breken en de ouders te helpen bij het moeilijke werk der opvoeding, voerde de vijand hem onrechtmatig in gevangenschap. Hij had nooit een mens kwaad gedaan en was de zachtheid in persoon. Het lag niet in zijn aard mensen te bestrijden. Hij had hogere idealen: op het voorbeeld van den Goddelijken Kindervriend wilde hij jonge mensen beter maken. Maar God vroeg meer van hem, God vroeg van hem te sterven voor het ideaal, waarvoor hij wilde leven. En nu hij God dit zware offer in liefde heeft gegeven, is dit een troost voor hen, die achterblijven: „Zalig de man, die staande blijft in de beproeving. Want als hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen”

(Graduale op zijn sterfdag)

Henk, wij meenden, dat je eigenlijk leven moest en dat je nog te jong was om te sterven. Maar op jouw voorbeeld buigen we het hoofd voor de wil van God, zonder wiens ingrijpen geen haar van ons hoofd valt. En wij weten, dat jij nu heerlijker leeft dan hier bij ons. Wij weten, dat je nu meer voor ons kunt doen dan vroeger. Wij weten, dat je nu door je voorspraak bij Gods troon ook veel bidt voor de verbetering van de mensen en de wereld. En wij prijzen God, die ons in jou een afspiegeling van Zijn zachte liefde gaf.

Lieve ouders, ik weet, dat u zich veel offers hebt getroost om het mij mogelijk te maken Katholiek onderwijzer te worden. Ik dank u voor uw liefde. Ik dank u voor uw opvoeding, die nu haar doel heeft bereikt. Uw doel was immers mij een gelukkig kind van God te maken. Vanuit de hemel zal ik u en al mijn broers en zusters vergoeden, wat gij op aarde voor mij geweest zijt.

„Mijn Jezus, barmhartigheid.”