

In de vrede van Christus rust

**MARINUS WILLEM VAN LITH**

echtgenoot van

**Cornelia Josepha Thijssen**

Geboren te Wamel 14 mei 1918 en  
aldaar overleden 24 oktober 1977 na  
voorzien te zijn van het H. Oliesel.  
Begraven te Wamel 28 oktober.

Lachend ging hij van huis om naar  
zijn wekelijkse kaartavond te gaan. We  
konden niet vermoeden dat het een  
laatste afscheid was. Dit plotselinge  
verlies komt wel erg hard aan. We  
bidden daarom tot God onze Vader,  
dat Hij ons mag helpen dit zware kruis  
te dragen.

We zullen vader erg missen, te meer  
omdat hij altijd thuis was. Ondanks  
zijn toenemende invaliditeit, hoorden  
wij hem nooit klagen. Integendeel, hij  
had ermee leren leven en was altijd  
erg tevreden. Hij was ook een zacht-  
moedig mens, die zich nooit kwaad  
maakte, geen geweld kon verdragen  
en bijzonder goed was voor zijn vrouw  
en kinderen.

Daarboven was hij diepgelovig. God  
ging hem werkelijk boven alles en de  
reis naar Lourdes, naar het heiligdom

van Maria, was een hoogtepunt in zijn  
leven. Hij raakte er niet over uitge-  
praat.

Lieve vrouw en kinderen, leeft geluk-  
kig met de herinnering aan al het  
geluk, dat wij samen mochten onder-  
vinden en met de zekerheid, dat wij  
eens weer samen zullen zijn om nooit  
meer gescheiden te worden.  
Laten wij in ons gebed aan elkaar  
blijven denken.

Voor de vele blijken van belangstelling  
en medeleven ondervonden na het zo  
onverwachte overlijden van mijn lieve  
man, onze zorgzame vader, behuud-  
en grootvader, betuigen wij U onze  
oprechte dank.

**C. J. van Lith - Thijssen**  
Kinderen en kleinkinderen

Wamel, 28 oktober 1977  
Grechtstraat 1