

In dankbare herinnering aan

Gerardus Littelink

echtgenoot van
Barta Gerarda Antonia de Munnik

Hij werd geboren in Raalte op 3 oktober 1918.

Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken, overleed hij te Raalte op 24 november 1992.

We hebben zijn lichaam op 27 november begeleid naar de begraafplaats „Pleegste” te Raalte.

Nu papa niet meer bij ons is, zullen we altijd aan hem terugdenken met grote bewondering. Hij was een man met zo'n sterk karakter dat niemand hem snel zal vergeten. Zijn hele leven heeft hij hard moeten werken en veel zorgen gekend. Al jong kreeg hij de verantwoording voor de boerderij en zijn moeder en zusters. Later, toen hij trouwde met mama, kreeg hij de zorg voor zijn gezin. Door zijn eenvoudige aard deed hij alles voor iedereen en vroeg niets voor zichzelf. Toen alle kinderen volwassen waren en hun eigen weg kozen, was hij daar tevreden over. En toen de kleinkinderen kwamen, begon de mooiste tijd van zijn leven. Hoe heeft hij niet genoten als

iedereen op de boerderij bij hem was. Samen met mama heeft hij nog zeven mooie jaren kunnen genieten van het lieve huisje aan de Wilgensingel. Zijn tuin was zijn grote trots en dat was er ook aan af te zien. Afgelopen winter werd hij echter ziek. Toen hij zeker wist dat hij niet meer beter kon worden, was zijn grote zorg: hoe moet het nu verder met mama? Want voor haar had hij jarenlang gezorgd zoals geen ander dat kon. We hebben hem samen als gezin geholpen waar we konden. Toen mama naar De Hartkamp ging, deed hem dat veel pijn, maar kon hij eindelijk aan zichzelf toekomen. Door zijn grote geloof heeft hij alles kunnen aanvaarden zoals het kwam. „Het is goed”, zei hij de laatste dagen vaak. Het is voor ons een grote troost dat wij hem tot het einde zelf hebben kunnen verzorgen, en dat we op zo'n intensieve wijze thuis afscheid van hem hebben kunnen nemen. Hij heeft zijn kracht op ons overgedragen. We zijn trots dat we zo'n vader en opa hadden. Papa bedankt, we zullen altijd van je blijven houden.

DANKBETUIGING

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa danken wij u van harte.

Fam. Littelink