



*Je blijft in ons leven
altijd bij ons.*

Een herinnering aan

Maarten

Maarten werd geboren op
24 september 1980 te Oldenzaal
en overleed op
8 maart 1995 te Enschede.

Maarten was een jongen vol humor. Hij zag het leven van de zonnige kant en probeerde altijd positief te blijven. Zijn motto was dan ook: "Ik pak de dag zoals hij komt."

Toen hij ziek werd, was er voor hem dan ook maar één gedachte: "alles proberen om beter te worden, hoe zwaar de onderzoeken en kuren ook waren."

Maarten was een zoon en broer om trots op te zijn. De manier waarop hij met zijn ziekte omging, was voor ons allemaal een voorbeeld.

Zijn grootste hobby was zijn disco. Tot het laatste toe heeft hij hieraan gewerkt en van genoten. Twee grote standaards met gekleurde lampen sierden het geheel. Hoe meer licht, hoe mooier.

Licht had voor hem een grote betekenis en wij hopen dan ook dat hij nu rust mag vinden bij het "Eeuwige Licht".

Lieve Maarten, door jouw zonnige karakter ben je voor ons en voor velen een lichtend voorbeeld geweest. Je was 'n dappere jongen. We zullen je nooit vergeten en we blijven van je houden.

Mama, Papa, Marleen, Anne