



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
EUPHEMIA MAATHUIS,

echtgenoot van
JOHANNES GEERDINK,

geboren den 2 Sept. 1855, na het ontvangen
der H.H. Sacramenten overleden te Glaner-
brug den 21 Maart 1914 en den 24 begraven
op het R. K. Kerkhof aldaar.

Een ieder, die U dient, o Heer, is verzekerd,
dat zijn leven, zoo het beproefd wordt, ook
gekroond zal worden; dat hij, die in ver-
drukking komt, zal bevrijd worden en dat
hij, die gekastijd wordt, zijne toevlucht nemen
mag tot Uwe harmhartigheid.... Want, na
onweer geeft Gij stilte, en na geweest, stort
'ij blijdschap in. Uw naam, o God van
Israël, zij geloofd in eeuwigheid.

Tob. III, 21, 22, 23.

De man eener brave vrouw is gelukkig;
want het getal zijner jaren is dubbel.

Eccl. XXIV I.

Dierbare echtgenoot en kinderen. Ik ver-
laat deze wereld, alwaar ik U allen zoo
teeder heb liefgehad. Vergeet mij niet in
uwe gebeden. Eert uwen Vader uit geheel
uw hart geheel zijn leven lang. Blijft ver-
eenigt onder elkander, dient God getrouw en
leeft zoo, dat gij den dood niet behoeft te
vreezen.

Z. Petrus Canisius.

Goede Jesus, geef haar de eeuwige rust.

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE.

ONZE VADER. — WEES GEGROET.

J. AVERDIJK — Glanerbrug.