



Irma



In liefde gedenken wij

Irma Deterink – Maathuis

echtgenoot van Theo Deterink

24 september 1959

20 januari 2010

Na de plechtige gezongen uitvaart in de parochiekerk van de H.H. Simon en Judas te Reutum hebben wij haar te ruste gelegd op het parochiële kerkhof aldaar.

*We moeten nu doorgaan zonder jou, terwijl dit nog heel
onwettelijk voor ons is.*

*Maar je hebt ons zoveel gegeven dat we, ook al doet het
zoveel pijn, verder kunnen in ons leven.*

Voor uw warme medeleven en steun, tijdens ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze moeder, danken wij u oprecht.

Theo Deterink

Jorieke en Rob, Ramon, Joey en Lisa

Reutum, 25 januari 2010

Reutumweg 69

Mijn leven was nog lang niet af,

te horen dat ik kanker had,

was dan ook een zware slag.

Maar ondanks mijn geknok en steun van iedereen,

kreeg ik te horen je gaat spoedig heen.

Niet de dood maakte me bang,

maar dat ik Theo en de kinderen, Jorieke, Ramon en

Joey, achter moet laten beangstigt mij het meest.

Irma, november 2009