

Ter nagedachtenis aan

Johanna Maria Maathuis

weduwe van
Johannes Hermannus Pots

geboren op 15 april 1913 te Saasveld
en overleden op 3 juli 2003 te Enschede.

Moeder is 90 jaar geworden; een feit waar haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen bijzonder trots op waren. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit, hoewel ze nog steeds zelfstandig woonde aan het Achtervoort.

Moeder was het middelpunt van de familie Pots. Ze was een hartelijke, begripvolle vrouw, een lieve Moeder en een fantastische Oma bij wie je altijd met je problemen terecht kon en die ook voor iedereen klaar stond. Ze had voor ons allemaal persoonlijk aandacht en kende iedereen tot op het laatste moment bij de naam. Haar oprechte belangstelling was hartverwarmend en het verjaardagskaartje van Moeder Pots kwam altijd op tijd. De schoonzoons en -dochters konden met recht zeggen dat ze een lieve schoonmoeder hadden.

Haar man moest ze al in 1975 missen, toen hij overleed na een ongeneeslijke ziekte. Samen met hem heeft ze 10 kinderen opgevoed. Pa en Ma waren echte maatjes van elkaar en het verlies van Pa viel Moeder dan ook erg zwaar.

Moeder was een diepgelovig mens en dat geloof straalde ze ook uit. Als je op bezoek kwam, zat ze vaak te bidden. Rozenkrans en Gerarduskalender hoorden bij haar en Maria was haar favoriete heilige. Ze was niet bang voor de dood, wel om eenzaam te sterven. Zij verheugde zich op het weerzien van haar man, ouders en broers. Enige tijd voor haar dood vertrouwde ze haar (klein)kinderen toe, dat Maria haar wel mocht komen halen. Haar kinderen hebben bij Moeder gewaakt om tot op het laatste moment bij haar te zijn.

Lieve Moeder en lieve Oma, we konden je nog lang niet missen. Het ging ons allemaal veel te snel en we hadden nog graag vaak op bezoek willen komen. Blijf in de hemel aan ons denken en bid ervoor, dat wij de band met Christus' Kerk niet loslaten. Je hebt ons immers altijd het goede voorbeeld gegeven. Mogen wij dat goede voorbeeld blijven volgen. Tot het laatste moment bleef je zorgzaam en toonde je je een lieve Moeder en een lieve Oma. Mogen wij ook die zorgzaamheid voor elkaar als vanzelfsprekend blijven beschouwen.

Dat zij moge rusten in vrede.

Voor Uw blijken van belangstelling en medeleven bij het overlijden van onze lieve Moeder en Oma, zeggen wij U onze oprechte dank.

Familie Pots
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Enschede, 9 juli 2003