



Dank U voor alle goede vrienden,  
Dank U, o God, voor al wat leeft.



Gedenk in uw gebeden  
en bewaar in uw herinnering

## SANNY MAATHUIS

echtgenote van TONNY KOELEN

Zij werd geboren te Tubbergen op 30 oktober 1943. Bij haar doopsel ontving zij de namen: Susanna Gezina Maria.

Gesterkt met de H. Sacramenten der Zieken, is ze gestorven op woensdag 10 november 1982 in het St. Elisabeth ziekenhuis te Almelo. In diezelfde week is zij op het r. k. kerkhof te Almelo begraven, n.l. op zaterdag 13 november d.o.v.

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze zorgzame mama, zeggen wij U hartelijk dank.

A. G. A. Koelen  
Leandra  
Roy

Almelo, november 1982  
Ganzendiepstraat 7

Sanny Koelen heeft in de laatste drie jaar een lange en moedige strijd gestreden, want - zo zei ze: „We hadden het zo mooi met ons gezin”. Toen het echt zo ver was, kon ze zich overgeven, natuurlijk niet gemakkelijk, maar wél heel bewust, en zoekend naar steun . . . ook in haar geloof.

Zij was een lieve echtgenote en een zorgzame moeder, die graag met haar man de kinderen groot had willen brengen. Zij was een eerlijke en oprechte vrouw die récht op haar doel afging, die niet klaagde en van elke situatie iets probeerde te maken.

Zij is van ons heengegaan, maar ze zal in onze herinnering blijven voortleven, zeker bij haar man en kinderen.

Moge de goede God haar opnemen in Zijn heerlijkheid, en moge Hij bijstaan: degenen die achterblijven opdat háár zorgen en liefde niet tevergeefs gegeven zijn, maar vrucht mogen dragen.