





Een herinnering aan

Jurriaan Maatje

Hij werd geboren op 24 augustus 1922 en overleed na een slopende ziekte op 18 september 2007.

Na een plechtige uitvaartdienst op 22 september hebben wij hem begraven naast zijn vrouw Marie, die na een gelukkig huwelijk van ruim 45 jaar in 1986 is overleden.

Hij heeft geen gemakkelijk leven gehad. Ziekte van zijn vrouw Marie heeft zijn leven getekend. Toch heeft hij na het overlijden van zijn vrouw ook nog vele mooie momenten meegemaakt. De geboorte van zijn achterkleinkinderen, de reizen naar Indonesië, Canada en Lourdes. Toen hij ziek werd en het lopen bijna niet meer ging, heeft hij nog vele ritjes gemaakt op zijn scootmobiel. Hier heeft hij heel erg van genoten.

Grote bewondering en respect hebben wij op de wijze waarop hij met zijn ziekte omging. Zijn grootste angst was, dat hij van Erica weg moest. De plaats waar hij was geboren en zijn hele leven heeft gewoond. Gelukkig is hem dat bespaard gebleven en mocht hij in zijn eigen vertrouwde omgeving overlijden.

Voor uw medeleven na het overlijden van onze vader, opa en overgrootvader willen wij u oprecht bedanken.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen