





Als U dit leest, herinnert U dan

LUBARTUS BERNARDUS MAATJE

die te Emmen geboren werd op 23 januari 1924. Hij was gehuwd met Gesina Bernhardina Helena Silies

Gesterkt door het sacrament der zieken is hij op dinsdag 16 juni 1981 overleden. We hebben zijn lichaam begraven op het R.K.-kerkhof te Erica op zaterdag 20 juni

Met het sterven van deze mens is een bescheiden, eenvoudige man uit ons midden heengegaan

In alle rust heeft hij van het leven afstand kunnen doen. Nadat hij nog even had gekeken naar hen, die in de kamer aanwezig waren, sloot hij zijn ogen om ze niet meer te openen

Al vroeg moest vader ondervinden dat voor hem geen sterke gezondheid was weggelegd. Door zijn invaliditeit kon hij al spoedig niet meer deelnemen aan het arbeidsproces

Hij werd daardoor gedwongen veel in huis te zijn. Hij heeft echter gedurende vele jaren zijn zorg voor zijn vrouw en kinderen tot uitdrukking kunnen brengen

Samen met zijn vrouw heeft hij de harde kanten van het leven gekend, meegemaakt. Er was nogal eens ziekten in het gezin en de dood eiste twee kinderen op. Ondanks alles heeft hij van het leven kunnen houden en was hij dankbaar voor wat hem in zijn vrouw en kinderen was gegeven

Vader, wij danken U voor de wijze waarop U echtgenoot en vader bent geweest. We hebben het vertrouwen dat U welkom was bij Hem, die de Heer is van ons allen

---

Wij willen U hartelijk danken voor uw meelevens tijdens ziekte en overlijden van onze man, vader en grootvader

G. B. H. Maatje - Silies  
en kinderen

Erica, juni 1981