



GIJ ZIJT MIJN GOD  
IN UW HANDEN  
LIGT MIJN LOT



Ter dankbare herinnering aan

## Rudolf Juriaan Maatje

sinds 21 juni 1989 weduwnaar van  
*Amelia Soelman.*

Hij werd geboren op 19 juni 1928 te Erica. Toch nog onverwacht overleed hij op 24 september 1992 te Schoonebeek. We namen afscheid van hem tijdens een plechtige Uitvaartdienst in de parochiekerk "Maria Onbevlekt Ontvangen" te Erica op maandag 28 september, waarna we hem ter ruste legden op het R.K. kerkhof aldaar.

Onze vader en opa zal in onze herinnering blijven voortleven als een man die zijn leven lang hard gewerkt heeft. De tuinderij was zijn lust en zijn leven, zolang we hem gekend hebben. Ook al werkte hij daarnaast tot

aan zijn pensionering bij de Enka, zijn hart lag bij het werken in de tuinderij. Voor andere activiteiten bleef eigenlijk maar weinig tijd over. Kort voor zijn afscheid bij de Enka verhuisde hij naar Schoonebeek. Daarmee was hij wel verder van de voor hem zo vertrouwde kassen verwijderd, maar er echt afscheid van nemen kon hij niet. Als hij er was, had hij ook weer contact met de mensen van vroeger en toonde belangstelling voor hen. Hoewel hij zelf geen grote prater was, stelde hij die kontakten enorm op prijs. Als het binnen zijn vermogen lag, stond hij met raad en daad voor hen klaar. Dat laatste gold zeker ook voor zijn kinderen en kleinkinderen die in zijn hart altijd een grote plaats innamen. Hij dacht van een rustig pensioen te kunnen genieten, maar dat liep anders. Al na ruim een jaar kwam zijn vrouw te overlijden, wat hem zeer heeft aangegrepen. Niet lang daarna kreeg hij te lijden van een gevreesde ziekte. Erg openhartig was hij hierover niet, want hij wilde niemand ongerust maken en zeker wilde hij niemand tot last zijn. Zo heeft hij veel moeten doormaken en veel moeten lijden. Wij als kinderen zijn veel dank verschuldigd aan zijn zus en zwager Marie en Lucas Peters, van wie hij in een zware periode een geweldige steun heeft ondervonden, vooral in mentaal opzicht. Als diep gelovig man zal hij zich toevertrouwd hebben aan de levende God. We bidden en vertrouwen, dat diezelfde God van leven hem zal opnemen in zijn hemelse vreugde.

*Moge hij rusten in vrede.*

Voor al uw blijken van meeleven en belangstelling zeggen wij u hartelijk dank.

FAMILIE MAATJE